

Slussen under ytan

Det var en något kylig vårdag, onsdagen den 18 april, som 40 seniorer mötte upp på Medeltidsmuseet under Norrbro för att få ta del av fynd från utgrävningarna ihop med det nu pågående Slussenbygget.

Den mycket omfattande arkeologiska undersökningen visar bl.a. att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. En generation efter att Stockholm grundades har vi en förstad, vilket är unikt för Sverige vid denna tid. Grävningarna är mycket intressanta för arkeologerna, som successivt gräver sig ned lager för lager för att nå orörda jordlager. Man har genom århundraden fortsatt bygga direkt ovanpå tidigare bebyggelse. På ett ställe har man grävt ned ca 10 meter från dagens marknivå och passerat ett antal s.k. kulturlager med fynd från olika tidsepoker. Det är flera intressanta och väl bevarade fynd som grävts fram. Man har bl.a. hittat sopor med bevarade dofter. Alla dessa fynd har lärt oss mer om hur folk levde och alltså även hur det kunde lukta på den tiden.



Den första kända bilden över Slussen

Platsen vi i dag kallar Slussen har en lång historia. Den förbinder Södermalm (Åsön) med Stadsholmen, där staden växte fram på 1200-talet. Hit har man färdats med häst, båt och släde i hundratals år. Till fots var det lätt att följa Stockholmsåsen i nordsydlig riktning. Slussen har byggts om ca vart hundra år och fått nya trafiklösningar. Den senaste före nu pågående bygge var på 1930-talet.



Modell över nya Slussen

Utställningen Slussen under ytan är en tillfällig utställning på Medeltidsmuseet. Detta museum är i sig väl värt ett eget besök. Jag tror att vi alla var nöjda med denna utmärkta historielektion.

Anders Rickardsson