

Hansers kulturbiograf

Seniorföreningen började år 2017 med att den 7 februari göra ett återbesök på Hansers kulturbiograf på Östermalm. Vi var denna gång 42 seniorer som mötte upp och salongen var därmed fullsatt. Anders Hanser startade sitt företag 1978. Han under många år visat sina bildproduktioner i den egna lilla biografen, men nu stänger han biografen efter påsk. Anders Hanser har gjort en stor mängd filmer och bildspel för företag och organisationer, men han har också gjort flera egna produktioner.

Vi hade denna gång valt tre bildspel med tema Stockholm. Det första var *Från Klara till City* om livet i Klara på 50- och 60-talet. Vi fick en intressant inblick i tidsandan för 50 år sedan och livet i Klarakvarterens affärer och skolor. Det andra bildspelet var om *Östermalm*. Här fick vi en bild av delar av 60-talets Östermalm. I båda dessa bildspel var det också fotografen Lennart af Petersens som kommenterade sina bilder.



Efter en paus med ett glas vin och lite mingel, så avslutade vi eftermiddagen med att se ett bildspel om *Vällingby*, som stod klart för mer än 50 år sedan. Vällingby var på sin tid en förebild för den nya förorten med sin högklassiga arkitektur. Under 2008 avslutades en omfattande om- och tillbyggnad. Detta fanns också med i bildspelet.

Anders Hanser var på plats och gav en utmärkt introduktion och vägledning till vårt programval. Vi som inte har så många egna bilder och upplevelser från Stockholms 50- och 60-tal fick en fin historielektion. Jag tror också att stockholmarna fick ett stort utbyte och fick återuppliva många gamla minnen i dessa tre mycket sevärda bildspel.

Anders Rickardsson